



Kwartaalbericht over het wel en wee op onze boerderij

Nr 44 - Kerst 2014

T'sja ...

... daar kom je niet echt van in de kerststemming: regen die met bakken uit de hemel valt en een temperatuur waarbij vogels, bijen en planten er van overtuigd zijn dat de lente weer is aangebroken. De houtkachel steken we meer aan omdat we vinden dat het zo hoort, deze tijd van het jaar, dan dat het echt nodig is. En we kunnen in plaats van snowboots beter zwemvliezen aantrekken. Maar goed, de geiten staan gezellig op stal te herkauwen, de kippen scharrelen gewoon in de wei en leggen nog braaf elke dag een ei (zodra het sneeuwt zetten ze geen stap meer buiten de deur) en onze kerstplaylist die inmiddels 146 nummers telt (en we zo onderhand allemaal uit ons hoofd kennen) staat gezellig te spelen. We hebben al twee zakjes kerstkransjes en een kerstbrood verorberd en dan moet het kerstdiner nog komen. Dit jaar zat er bij het pakket "Koe van Dries" een ossenhaas van 1,9 kg, dus die komt als hoofdgerecht op ons familie-kerstmenu. Voor de garnituur zullen we, vrees ik, toch de drijfmatie moestuin in moeten. Nou ja, in ieder geval zitten de wortelen en preien niet vastgevroren. En anders hebben we nog wel rode kool in de inmaak of bietjes in de vriezer. Gezellig wordt het toch wel!



Tentoonstellingen

Robert moest tweede helft november twee weken in Londen zijn voor zijn werk en dat konden we mooi verlengen met een privé-weekendje aldaar. Niet alleen is Londen een prima stad om te zijn en om rond te wandelen; ook is het cultuurgehalte net een tikje hoger dan, laten we zeggen, Rijswijk. Zodra we wisten dat we er een paar dagen zouden verblijven hebben we meteen uitgezocht wat de moeite waard zou kunnen zijn, en wat bleek: Anselm Kiefer en Sigmar Polke exposeerden. De één in de Royal Academy of Arts en de ander in de Tate Modern. Twee totaal verschillende tentoonstellingen van twee totaal verschillende naoorlogse Duitse kunstenaars.



Anselm Kiefer

En twee keer: fantastisch. Zie de foto's die natuurlijk helemaal geen recht doen aan wat er te zien was, maar toch geven we jullie graag een idee: Kiefer's commissiewerk voor zijn tentoonstelling, bestaand uit een installatie van door hem gebruikte doeken (en de rest van zijn werk was al even monumentaal), en

Polke's vier beroete glaspanelen die vallen in wat wijzelf noemen de categorie "conservator's nightmare".



Sigmar Polke

Hoe dan ook waren dit twee absolute toptentoonstellingen. Heel blij dat we ze gezien hebben. En in cultuurozicht prima passend bij wat we eerder dit jaar bezochten: Dumas, Rothko, Guggenheim in Cobra, en Malevich. We hopen dat 2015 ook een mooi cultuurjaar mag worden. Met een gepland bezoek volgende herfst aan de Biennale van Venetië zal dat best lukken.....



Marlene Dumas



Vogelfeest

O, o, o, wat zouden we toch graag Zandbergvogel willen zijn. Heel vroeg in de herfst plaatsen we bij de Vivara altijd een enorme bestelling vogelzaad, vetbolletjes, ongeroosterde pinda's en vogelpindakaaspotjes. Meestal komen er ook nog wel een of twee extra vogelhuisjes mee. Alles dus om onze gevederde vriendjes een milde of strenge winter (dat weet je maar nooit, dus wees steeds goed voorbereid is ons adagium) door te helpen. En het werkt, want naast een constante stroom kool-, staart- en pimpelmeesjes zien we het bestand aan huis- en ringmusjes fijn toenemen. En maar tijlpen en maar kwetteren rondom de dagelijks bijgevoerde vogelvoerkoker, de avifaunistische variant van snackbar danwel jeugdthunk. Onze kippen en ook enkele fazanten scharrelen gezellig op de grond rond om op te pikken wat de kleinste gasten verspillen. Als

je in de keuken staat te klussen en opkijkt, verveel je je in elk geval nooit. En wanneer je een feest compleet wilt maken, zet je natuurlijk een taart neer - een door Mary-Ann zelf gebakken vogeltaart wel te verstaan. Met vetjes, pitjes en zadjes, pinda's en tenslotte feestelijk versierd met takjes en besjes. De taart, die buiten op een tuinafeltje staat, is al aardig geslonken/opgepeuzeld. Dat zal grotendels door de vogels gebeurd zijn, maar we zien er ook wel eens een kip bij in de buurt. En wie weet wat er 's nachts aan kleine knagertjes langskomt - ook zij versmaden vast een calorierijk hapje niet.



Voorbereidingen voor het moestuinseizoen

Zodra de feestdagen achter de rug zijn, barst op de Zandberg het moestuinseizoen los. Deels in de moestuin zelf, waar we in de tunnel al weer spinazie, sla en andere vroege gewassen gaan zaaien. Want stel dat we weer zo'n milde winter krijgen, dan kun je niet wachten op de eerste verse groentjes. En binnen wordt de slaapkamer weer omgetoverd tot een grote kwekerij met kweektafels en warmtematjes. We beginnen met het voorzaaien van prei, paprika's, pepers en aubergines en later komen daar dan allerlei vruchtgroenten bij. Ook weer de nodige eenjarige bloemen, want dat was afgelopen jaar toch wel een erg feestelijk gezicht: al die bloeiers tussen de groenten.

Natuurlijk moeten er de komende weken ook nog een paar bedjes omgespit, voor het geval we toch nog vorst krijgen. Ook de bessenstruiken moeten deels nog gesnoeid, iets waar de geiten altijd met smart op wachten vanwege het snoeisel: dat vinden onze dames een regelrechte delicatessen. Ze moeten het dit jaar ook

al zonder (eetbare) kerstboom stellen, dus bessen-snoeisel is dan een mooi zoethoudertje in de winter voor onze dames. Ach, eigenlijk is er het hele jaar door steeds wel wat te doen. Al is het maar plannen maken voor wanneer het écht lente wordt ...



En zo dit is Kerstmis ...

Dit jaar met een niet-eetbare (sorry geitjes) en min of meer tweedimensionale kerstboom want we moeten de grote dinertafel wel érgens laten. Maar de zelfmaakboom is leuk geworden, en voor brave kindertjes liggen er inmiddels wat pakjes onder (of was dat nou een ander feest?). Het jaar is omgevlogen. Geen winter 2014 van betekenis gehad, wel een vroeg voorjaar en ook redelijk vroeg hooien (en wat voor hooi: het ruikt nog steeds heerlijk als je een baal opensnijdt) en sowieso bovengemiddeld warm. De herfst was nat en ook tot en met december viel veel regen. Anyway, we zitten gezellig binnen, hebben een berg boeken liggen en draaien voorlopig de kerst-playlist terwijl we plannetjes voor 2015 aan het maken zijn. Komen er opnieuw varkens? Bouwen we een kas? Hebben we eind 2015 genoeg vrijwilligers om al onze knotwilgen te lijf te gaan? Deze donkere dagen laten we onze gedachten over van alles en nog gaan, met name 's avonds nadat we overdag allerlei kleinere en middelgrote klusjes gedaan hebben.



Dat is zo'n beetje het ritme van de kerstvakantie en dat bevalt prima. Vanaf eind februari / begin maart gaan we er dan weer echt tegenaan. Een eerste ijk- dan wel startpunt ligt rond 10 maart wanneer Aagje en Dirkje uitgerekend zijn (en we die avond naar Golden Earring gaan, dus de bokjes heten dit jaar Barry en Cesar).



We wensen jullie heel fijne Kerst-dagen en een goede jaarwisseling. Alvast een mooie start van 2015, en natuurlijk zien we je ook volgend jaar graag op De Zandberg!

Heel veel liefs en groeten, ook namens de hele beestende hier,

Robert en Mary-Ann.

GOEDE VOORNEMENS

NEUH

MAAR IK ZAG NET WEL EEN FRISSE UITDAGING VOORBIJ LOPEN

het broertje
van

Loesje

Tot de volgende nieuwsbrief!